

Jul igen!

Som vanligt blir det rekapitulera det



en blick i backspeglen för att gångna året.

Inför påsken blev det tillverkning av påskharar gjorda av strösocker och äggvita. Som formar används skedar av olika storlekar.



Liksom förra året var vi i år för att se Trandansen vid Hornborgasjön. I



år inföll påsken under vårt besök där. Förra året var det rekord med cirka 13 000 tranor den dag vi var där. I år såg vi alla SEX tranorna. Tranorna avvaktade uppenbarligen söderut att snö och is skulle försvinna. Men en trevlig tur med husbilen blev det i alla fall. Tiiu agerade påskhare och vi hittade jordgubbar till påsk-tårtan.



Tiius syster Siiri kom i april från Kanada för att åka med oss till Estland. Deras mor Helga avled i oktober 2012 och vi gravsatte hennes stoft på den gård hon vuxit upp på utanför Tartu. Det blev en vacker minnesstund där en lokal präst agerade. Det par som numera äger huset var mycket hjälpsamma att ordna allt inför ceremonin. Som tidigare parkerade vi husbilen i Tallinn mitt i staden (röda pilen).



Under nästan ett år hade vi planerat för ett 50-årsjubileum för de som någon gång under 1961 till 1963 gick i den klass som tog studenten våren 1963.

Vi lyckades lokalisera alla 36! Kalaset höll vi på Odinsborg i Gamla Uppsala och 23 deltog.



I juni firade vi Tiius 70-årsdag med alla barn och barnbarn hos Annica och Johannes i deras sommarstuga utanför Härnösand.



Det är populärt när Mormor gör plättar. Här med Mimmi.



I skiftet oktober-
november var hela

dagiset
Getingen

på Kanarieöarna.



Från vänster: Birk, Fredde, Anni, Mille, Lotta, Mimmi, Helga, Herman, Björn, Alva, Tiiu, Claes, Annica och Johannes.

I december var det Claes som fyllde 70 år. Då rymde vi till Muscat i Oman.
Hotellet uppvaktade på rummet med tårta. Härlig utsikt från balkongen på vårt rum. Vi har bott på många hotell runt i världen men det här var nog det bästa vi har bott på.



Sameer Gupta var i Härnösand 1989 i ett Rotaryutbyte. Tiiu och jag hälsade på Sameer och hustru Sonal i Indien 1990. Sameer arbetar nu i Muscat så nu träffade vi dem igen.



God Jul
&
Gott Nytt År

önskar

Tiiu & Claes



PS Titta gärna in på vår hemsida för att följa vad som händer hos oss. Där finns rikligt med bilder på våra barn, barnbarn och från våra resor. Adressen är: www.claes.ehinger.se. DS