

Hej gouvänner!

Här är en julkhälsning från oss. Som vanligt blir det i form av en liten information om vad året inneburit för oss.



I början av mars for vi till Egypten.

Under påsken var det som vanligt äggrullning. Mormor Helga var med även i år.



Vid Gizaområdet med pyramider och Sfinx



Våra tulpaner "blommade" även under påsken 2010 trots att det var tjockt med snö.



Tulpanfält i Holland

I april-maj var Tiis syster Siiri och hälsade på i samband med mamma Helgas 94-årsdag. Med Siiri for vi ut i Europa för att bland annat se tulpanerna i Holland.

Lotta hade beräknad förlossning i



början av juni så vi bodde på deras parkering under ett par veckor. Lotta och Freddes dotter Mimmi föddes den 12 juni.



Nationaldagen firade vi på gården hos Lotta och Fredde med hissad flagga

Mille och Mormor Tiis med Mimmi, som just kommit hem från BB.



Tiis har hittat kantareller i skogen.

I juli var det kusinträff hos Annica och Johannes i deras sommarstuga.



I augusti var vi på resa norrut för att besöka Noliämässan i Piteå. Vi hälsade på kamrater från förr: Carina Strömberg i Malgoviken, Mats Bjerner i Hundsjö utanför Boden och Ulla Lyttkens i Luleå. Det var mycket trevligt att träffa våra vänner igen och höra hur



Alla barnbarnen i juli 2010. Bakre raden: Mille och Birk. Framre raden: Helga med Mimmi i knäet, Alva och Herman



Kanske var det bevattningen med Tiis badvatten som gav rekordstora och rekordmängd mandelpotatisar?



de haft det under åren. På Noliämässan hittade vi en Nordic husbil som kunde vara värd att ersätta vår nuvarande.

I mitten av augusti var vi i Kristinehamn och skrev köpekontrakt med Nordic Husbilar. I början av september gjorde vi en, för årstiden, sedvanlig resa med våra kamrater Kåhrströms. Detta år till Rhodos. Sol och bad samt trelig samvaro.



Vår husbil nr 3 till vänster och nr 2 till höger

Som vanligt pyntas vår balkong 1:a advent med julsaker. Årets nyhet är isbjörnen.



Huset är julpyntat och i år är det ordentligt med snö redan.



Den 14 oktober hämtade vi den nya husbilen som är vår husbil nr 3. En del anpassningar för våra behov hade gjorts. Vi har hunnit med att köra ca 350 mil och har besökt även vänner från förr söderut, Christer Egnér och Gunnar Pott med sina fruar.

Favoritsysselsättning för Mormor/Farmor Tiiu och barnbarnen är att göra plättar.



Mormor och Mille gör smeten till plättar.



Arbetet för www.1177.se och www.journalen.nu har fortsatt som vanligt i år. Någon insats under året som läkare på vårdcentral har inte Claes gjort. Tiiu har fortsatt som kontorschef i vårt företag. Vi har båda fått ha hälsan.

Kanske kommer Lucia även i år!?



Glad Jul!
och
Ett Gott Nytt År!



Claes som fjolårets Rotary-lucia

